

“Ανοίξετε τις πόρτες σας και βγάλτε τον περάτη γιατί ήρθε νέος χορευτής από την Κοντεράτη.”

Η μία από απαγγελίες από τον Πάρι - Ζωρζία Κοντεράτη στις 15 Σεπτεμβρίου 1926
όταν για πρώτη φορά είδε το Νικόλαο Φίλοσοφο στα Αντικυθήρια.



Παλιό Εμπόρευμα
Ομοσπονδιακό Αγρότιο Φιλοσοφίας
Διοίκηση Φάρου, Σάλαμας Νησιού
Άρθρο του Ν. Σαράντζο στα Έθνη «7 Ιανουαρίου» της Κυριακής 13 Απριλίου 1927
Αγρότιο Κοινωνία, Ασιασθήριον
Ανδρέας Πάλιος, εν βρά, πορτοφόλι με το Φιλοσοφία
Εργοκοινωνία Αγρότιο «Ήλιος»

Νέο Εμπόρευμα
Ανδρέας Πάλιος κόνιακο Αντικυθήριον, Μαθηά Αγγελαιοπούλου τραγουδίστριας Κοινότητας Αντικυθήριον
Τζάνη και Νίκος Φίλοσοφοι τραγουδιστές Νησιώτικου Φιλοσοφίου, Τζαζαρίο Φίλων των Διόλαμοι Νησιώτικου
Είκοσι χρόνια φιλόλογοι και πορτοφόλι στα Ισοραφία Αγρότιο Κιθάρων, Σάλαμας Εμπόρευμα κόνιακο Ήλιος
Είκοσι Χρονιά κόνιακο Αντικυθήριον και τίτλος του πρώτου Κοινωνίου Αντικυθήριον Διεθνούς Πρωτοκλήσιον
και το κοινωνικό συμβόλαιο και τον στίχο της και τον τραγουδιστή τους στο τραγουδί τους αυτή.

Έργο - Κείμενο: Ιστορία της Πρώτης (www.prosythra.com)
Κολοκωτιστής Εργασίας: Αντίσημη Αντιόχεια (www.diasporack.gr/)

Αγαπητοί συμπατριώτες και φίλοι των Αντικυθήριων.

Ανταμώνουμε και πάλι στο καθιερωμένο μας χειμωνιάτικο ραντεβού, με την ευκαιρία της έκδοσης του Ημερολογίου της Κοινότητας Αντικυθήριων. Φέτος θα ταξιδεύουμε στις σελίδες αυτές με το Νικόλαο Φίλοσοφο, που συνέδεσε το όνομά του με το νησί μας και το Φάρο των Αντικυθήριων στο ακρωτήρι Απολιτάραις. Ο ναύαρχος της «Τσαράκης» Ρωσίας μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση του 1917 διώχθηκε ως καθεστωτικός. Μέσα σε μία νύχτα χάθηκε όλο του το παρελθόν. Κοινωνική θέση, αξιώματα, πατρίδα έγιναν ένα λιμάνι που άφησε πίσω του. Ταξίδεψε για άλλη μια φορά και κατέληξε στα Αντικυθήρια το καλοκαίρι του 1926. Στα δέκα αυτά χρόνια ο Νικόλαος Φίλοσοφος συνέχισε παλεύει με τη μοίρα, ενώ εγκατέλειψε το Παλάτι της Ελληνικής Βασιλείας, όπου του είχε προσφερθεί ασυλία, αναζητώντας τη φυγή σε μια καινούρια ζωή που τεχνηέντως η μοίρα δεν του επέτρεπε να φτιάξει. Τελικά, ίσως ο Φάρος των Αντικυθήριων να ήταν αυτός που πρόσφερε στον πρώην ναύαρχο την καινούρια ζωή.

Ζούμε δύσκολες στιγμές αντιμετωπίζοντας την παγκόσμια κοινωνική κρίση η οποία μόλις έχει αρχίσει και δε γνωρίζουμε ακόμη τι μας επιφυλάσσει. Οι κοινωνικοί τραγμοί πολλαπλασιάζονται, πολλοί συνάνθρωποί μας, θα γιορτάσουν αυτές τις μέρες πολύ διαφορετικά, δωγμένοι από τη δουλειά, αφού καθημερινά ανακοινώνονται χιλιάδες απολύσεις. Στον κόσμο του θεάματος, της κατανάλωσης, και των «εφήμερων ανέσεων», συνειδητοποιούμε σιγά - σιγά, ότι είμαστε ξένο σώμα. Άνθρωποι δηλαδή, χωρίς επαφή με τη φύση, χωρίς ελεύθερο χρόνο, ζούμε για να δουλεύουμε και να χρωστάμε. Ουσιαστικά ζούμε το διωγμό από μία ζωή όπως θα τη θέλαμε για εμάς και πιο πολύ για τα παιδιά μας. Αυτό που μπορώ να κρατήσω σαν μήνυμα από την ιστορία του Φίλοσοφου και να το συνδέσω με το σήμερα είναι η αναζήτηση του Φάρου Ζωής. Του φάρου που δίνει πορεία στο φουρτουνασμένο μεσοπέλαγο. Θέλω για το 2009, να ευχηθώ σε όλους μια πραγματικά καινούρια ζωή, να απορρίψουμε το παρελθόν και να φτιάξουμε ένα μέλλον που δικαιούμαστε. Τώρα, που όλοι αναλογιζόμαστε τις αιτίες, ας κάνουμε ένα ταξίδι ανατρεπτικό που να μας οδηγήσει στο δικό μας το φάρο, το Φάρο που θα συνεχίσει να φωτίζει, ακόμη κι όταν η κρίση θα έχει φτάσει στο τέλμα της.

Ευχαριστώ όλους τους συντελεστές της παρούσας έκδοσης.
Χρόνια Πολλά, Καλή Χρονιά, Δύναμη και Πίστη για μια καινούρια ζωή που είναι εφικτή!

**Ο πρόεδρος της Κοινότητας Αντικυθήριων
Διονύσιος Προγουλάκης**



Νικόλαος Φιλοσόφης (1867-1946)

1917г.

3/2 Одесса	12 1/2 - Санта-Ферре
4 1/2 - 17 1/2 Киев	20 1/2 Силангфр
18 1/2 - 17 1/2 Одесса	24 Коломбо
17 1/2 - 25 1/2 Киев	11 1/2 Сува
55 1/2 - 1/2 Киев	13 1/2 Александр
4 1/2 - 8 1/2 Вишневец	14 1/2 Сидней
9 1/2 - 7 1/2 Керчь	14 1/2 Салон
4 1/2 - 14 1/2 Севастополь	18 1/2 - 12 1/2 Аделаида
5 - 22 1/2 Ташкент	9 1/2 - 18 1/2 Саут
23 1/2 - 20 1/2 Киев	24 1/2 - 2 1/2 Адриан
20 - 30 1/2 Киев	13 1/2 - 1 1/2 Киев
1 1/2 - 2 1/2 Киев	3 1/2 - 14 1/2 Сидней
3 - 14 1/2 Одесса	2 1/2 - 1/2 Киев
20 - 25 1/2 Одесса	19 1/2 - 1/2 Киев
24 1/2 Одесса	13 1/2 - 2 1/2 Киев
25 - 26 1/2 Киев	25 1/2 - 1/2 Киев
23 1/2 - 2 1/2 Одесса	26 - 1/2 Киев
4 1/2 - 12 1/2 Одесса	27 1/2 - 1/2 Киев
12 1/2 - 1/2 Одесса	28 1/2 - 1/2 Киев
6 1/2 - 25 1/2 Одесса	29 1/2 - 1/2 Киев
27 1/2 - 1/2 Одесса	30 1/2 - 1/2 Киев
23 1/2 - 1/2 Одесса	31 1/2 - 1/2 Киев
21 1/2 - 1/2 Одесса	

1918г.

1. Киев
2. Киев
3. Киев
4. Киев

ГИКМАНЪ и МАРКСЪ

ГЕОГРАФИЧЕСКІЙ СТАТИСТИЧЕСКІЙ

КАРМАННЫЙ

АТЛАСЪ

ГЕОГРАФИЧЕСКІЙ СТАТИСТИЧЕСКІЙ

КАРМАННЫЙ АТЛАСЪ

А. Л. Гикманъ и А. Ф. Марксъ.

ЛЕДОВИТЫЙ ОКЕАНЪ

ВСЕОБЩИЙ

ГЕОГРАФИЧЕСКІЙ И СТАТИСТИЧЕСКІЙ

КАРМАННЫЙ АТЛАСЪ.

Дополненное и дополненное издание.



adertegned
derordene
behaget
Oktober
utenant
Fla
stegn
orde
aget
Oktober
nant
The

derordene Majestet ved allernaadigst
behaget Majestat ved allerkhoieste Rescript af
Oktober Hr. N. Filosofow
utenant Kejserlig Russe
Fla Dannebro
stegn Majestats
orde allernaadigst
aget Rescript af
Oktober Losofow
nant erlig Russe
The Dannebro



Εικόνα που ταξινόμησε ηλεκτρονικά η συλλογή μου στην Ελλάδα.







Ο φάρος στο ακριβή: Απολυτάρως Αντικαθήρων. Κατοικουσίτησε το 1926.



Εὐδοκίᾳ αὐτῆς τῆς Παρθένου τῆς ἁγίας Ἐλισάβετ τῆς Χριστοῦ
ἡμετέρας ἡμετέρας αὐτῆς τῆς ἁγίας Παρθένου

1766. 6. 4. - ἡμετέρας τῆς ἁγίας



Ορισμός:
N 137 0 20 0 0

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
ΑΕ/ΟΥΔΕ/ΚΑΡΜ



Ο Φιλοσοφός και η Πιπίνη Καργαλίδη με το γιο τους Νικήτη. (1938)

